

## Jullunch på Tunneberga Gästgifveri 10 december 2014



Även detta årets sista programpunkt i SWEA Örestad sökte vi oss till kära Tunneberga Gästgifveri i Jonstorp. Att så många av oss återkommer år efter år kan väl bara bero på att det är så charmigt och att de serverar så god mat.



Av 30 glada damer förhöjde de flesta stämningen med en liten brosch eller annan juldetalj i klädseln.



Det obligatoriska lotteriet var heller inte att rynka på näsan åt, så alla lotterna såldes och vinsterna fick i år en bra spridning bland de hoppfulla köparna.



Efter mingel och den hemgjorda glöggen grep vi oss an det fantastiska julbordet. Sill, ägghalvor med räkor, lax (som fanns både gravad och varmrökt) och därmed var första assietten full. Underbart knäckebröd av olika sorter såväl som flera mjuka, mörka smakrika bröd fanns som tillbehör. Den som därefter ville smaka av alla syltor, pastejer, korvar, skinka (även den av olika slag) och sedan ha lite utrymme kvar för ”småvarmt” var skicklig. Å andra sidan har man ju väntat på deras Janssons Frestelse ett helt år. Pust, pust, men man kan ju heller inte hoppa över en klick Ris á la Malta med saftsås och/eller en liten

mandelmussla, vispgrädde och sylt. Oj då, där rök nästan livstycket!



Dragningen av lotteriet var snabbt avklarad och de flesta såg nöjda ut. Och så kunde vi åka hemåt och många av oss med ett fast beslut om att inte äta så mycket på länge, eller åtminstone inte före julhelgen.

♪♪ ”..... och till nästa år igen, kommer han tillbaka igen, för det har han lovat!” ♪♪



Ulla Yngvesson